



**De Vredekerk: “Een teken van leven”**  
**Pastorale brief nr. 13, 12 juni 2020**



*(Foto: Floor Verweij)*

Lieve mensen van de gemeente rondom de Vredekerk,

“Verbinding is een belangrijke waarde in de kerk” schrijft ds. Anneke van der Velde, specialist missionair werk van de PKN. De waarde van het verbonden zijn heeft door de eeuwen heen een bepaalde vorm gekregen in ons kerk-zijn. De foto die we boven deze dertiende pastorale brief plaatsen getuigt van een tijd dat we in alle onbevangenheid speels uitdrukking konden geven aan deze onderlinge verbondenheid als leden van de gemeente. De foto is door Floor Verweij gemaakt tijdens de oecumenische vredesdienst in 2015.

Door de coronatijd komt de verbinding zoals we die kennen onder druk te staan. We komen nu met elkaar in een “tussenperiode”, waarin het oude voorbij is en het nieuwe nog niet bekend.

Ds. Anneke van der Velde schrijft: “Hoewel het woord “verbinding” niet voorkomt in de Bijbel is het een belangrijke basisnotitie in het christelijk geloof en de vorm die er aan wordt gegeven. Essentiële Bijbelse woorden als “verbond” en “gemeenschap” duiden op belang en de noodzaak om in de verbinding met de A(a)nder het heilige te ervaren. Naast de verbinding tussen God en mens, wordt de mens ook steeds opgeroepen in verbinding met de medemens te staan, om te zien naar de ander, en zich bewust te zijn dat de ander nodig is om het geloof te beleven. Teksten als 1 Korintiërs 12 (vele gaven, één Geest) en Matteüs 18: 20 (“waar twee of drie in mijn naam...”) worden in dit verband vaak aangehaald. Door de eeuwen heen heeft dat geleid tot vormen van kerk-zijn die mensen naast geloofsbeleving ook in sociaal opzicht samen bracht.”

Je zou hierbij volgens mij ook nog kunnen denken aan de vele huisgemeentes waaruit de kerk ooit ontstaan is: gelovigen kwamen bij elkaar in de huizen van de rijksten onder

hen. En bij hun samenkomsten - met heel verschillende mensen, uit heel verschillende sociale lagen en allerlei groepen - hoorden van meet af aan ook gezamenlijke maaltijden. Die vroege gemeentes bestonden trouwens vaak uit net iets minder mensen dan deze junimaand in een kerkzaal aanwezig mogen zijn, dertig dus.

Ds. Anneke van der Velde vraagt zich af welke invloed uit zal gaan van de digitalisering van de erediensten, zullen zij meer "shop-gedrag" tot gevolg hebben en ten koste gaan van de verbondenheid zoals die er was? Zal het sociale verband van de traditionele kerk het houden? De één kan niet wachten de oude vormen van verbinding weer op te pakken, de ander beleeft deze tijd als een goed moment om afscheid te nemen van deze vormen of zelfs van de kerk als zodanig en weer anderen zouden wel willen maar durven of kunnen de draad niet zomaar weer opnemen. Zij nodigt ons uit om over deze dingen in onderling gesprek te gaan. Zoals de evangelist Lucas verhaalt dat met Pinksteren eens uit verwarring en inspiratie de eerste gemeente ontstond, zo is zij benieuwd: wat kan er uit onze verwarring en inspiratie ontstaan?

### **Bij de zondagslezing**

Verbinding is zeker leidraad in de lezing voor deze zondag uit Matteüs 9: 35 - 10: 15. Twee aan twee worden de twaalf leerlingen uitgezonden om apostel te zijn in de wereld en verder te gaan dan Jezus in zijn tijd op aarde gaan kon. Op eigen benen zullen ze hun weg moeten vinden. Het verhaal van Noach klinkt hier mee, waar de dieren twee aan twee leven en toekomst veilig stellen. Maar ook het Joodse rechtssysteem waar twee gezien wordt als garantie voor een betrouwbaar getuigenis. Ze worden bij name genoemd. En ze zijn met twaalf: een verwijzing naar de twaalf stammen van het volk Israël, het begin van een nieuwe gemeenschap die geroepen wordt om Gods werk gestalte te geven. Het is een gemengd gezelschap van broers, zoons, familie, vreemdelingen en vrienden, een tollenaar, een zeloot (of twee ), een verrader, een twijfelaar. Ze zijn allesbehalve volmaakt, geen helden of gelijkgezinden, maar mensen die het niet gemakkelijk zullen hebben gevonden om het samen te roeien. Nu moeten zij gaan doen wat Jezus ook doet: zieken genezen, doden opwekken, melaatsen reinigen en demonen uitdrijven. Jezus geeft ze daartoe "de macht", een heel eigen vorm van macht, of gezag, waarbij Hij hen toevertrouwt dat zij kunnen doen wat Hij uit naam van God kon doen. Jezus doet dat niet zomaar. Als Hij een mensenmenigte ziet "wordt Hij met ontferming bewogen", Hij lijdt mee met uitgeputte en hulpeloze mensen. Een zelfs lijfelijk gevoelde sympathie. De Naardense Bijbel vertaalt dit woord - dat de evangelist alleen voor Jezus gebruikt - aldus: "Bij het zien van de scharen *is alles in hem bewogen over hen*".

Deze unieke verbinding van de mens Jezus met alle (lijdende) mensen moeten de apostelen wereldwijd verspreiden. Zodat mensen zich met mensen verbonden weten, overal. Een wereldwijd netwerk van compassie.

### **Kinderkring**

Op deze zondag horen we dat Jezus zijn leerlingen de wereld instuurt en zegt: "Dit ga je doen!" En dat is alles wat Hij zelf heeft gedaan: mensen die ziek zijn beter maken, mensen die er niet bij horen erbij halen, mensen die niet mee kunnen doen een taak geven, mensen met verdriet troosten, mensen helpen "op te staan" uit een doodse manier van leven...

Dat is best veel. Daarom hoeven de leerlingen het niet alleen te doen. Ze mogen twee-aan-twee op weg gaan om in de voetsporen van Jezus te gaan. Want samen sta je sterker. Lees maar in onderstaand gedichtje (De eerste dag, zomer 2020 ,pag. 42):

*Er moet zoveel gebeuren.  
Er moet zoveel gedaan.  
Kan ik dat in mijn eentje  
allemaal wel aan?  
Maar luister nu eens even:  
Je hoeft het niet alleen.  
Doe het liever samen.  
Twee kunnen meer dan één.*

Teken op een A4tje je voetafdrukken. Zet er bij: In de voetstappen van Jezus kan ik... En schrijf dan dingen op die jij zou kunnen doen op de manier zoals Jezus ze heeft gedaan. Plaatjes zoeken uit een tijdschrift, de krant of van internet kan natuurlijk ook. Hang je werkstuk op de koelkast, op je kamer of naast de voordeur. Dan kun je eraan denken als je naar buiten gaat...

### **Tienerdienst**

Deze zondag, 14 juni a.s., zal er weer een digitale tienerdienst gehouden worden onder begeleiding van Annet van den Berg en Gerrita Holtrust. Volg de berichtjes in de app!

### **Digitaal collecteren**

Nu de kerkdiensten niet door kunnen gaan, kan er al die tijd in de kerk niet gecollecteerd worden. We bieden u daarom de mogelijkheid om toch uw gaven te geven d.m.v. een "digitale collecte".

De betaling vindt plaats m.b.v. iDeal. De opbrengst is voor de helft bestemd voor de diaconie (b.v. voor een bloemetje voor mensen die deze periode erg eenzaam zijn), en voor de helft voor het kerkenwerk in het algemeen (zoals de wekelijkse pastoraatsbrief). Wij hopen op een goede opbrengst!

U kunt uw bijdrage overmaken via de volgende website:

<https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4193>

Als u de papieren versie van deze brief hebt ontvangen, kunt u de hiernaast staande QR-code inlezen in uw mobiele telefoon, of het bovenvermelde webadres overnemen in de adresbalk van uw browser.



Gedetailleerde instructies vindt u in de pastorale brief nr. 5 van 17 april jl., en op de [website](#) van de Vredekerk.

Daarnaast is het ook mogelijk om deel te nemen aan de digitale collecte door uw gift over te maken naar bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, o.v.v. 'Digitale collecte'.

(Dit is een nummer, dat ook voor de eindejaarscollecte wordt gebruikt en u kunt daarom bij het overboeken een waarschuwing krijgen, die u zonder problemen kunt negeren).

### **Pastoraat**

Als ik zo om mij heen de gesprekken beluister, ervaringen van mensen hoor, ook van jullie, en ook afga op mijn eigen ervaringen, dan krijg ik de indruk dat mensen het échte

verbonden zijn juist enorm missen. De “gewone” kerkdienst, het als altijd naar concert of theater gaan, de volle kroeg, een échte date, een lekkere kus of knuffel voor je familie, een hand geven als teken en bevestiging van de onderlinge relatie, een spontaan bezoek, een onbevangen reactie, zelfs collega’s en automatenkoffie-gesprekjes worden gemist. Teams-vergaderingen, Zoom-borrels en verjaardagen, online uitvaarten, digitale kerkdiensten, consulten via je beeldscherm, beeldbellen met iedereen die je kent maar nog niet kunt ontmoeten: het is fijn dat het er is en dat we op die manier met elkaar verbonden kunnen zijn. Het helpt ons ook heus door de crisis heen. Maar we snakken naar alles wat écht is als uitdrukking van onze verbondenheid met elkaar. Dat maakt niet alleen in de kerk deze “tussenperiode” - waarin het oude voorbij is en het nieuwe nog niet bekend - tot een bijzondere tijd, maar in heel de samenleving.

### **Over het streamen van de kerkdiensten**

Het is druk voor de firma die bij ons in de Vredekerk de techniek in orde zal gaan maken om online-kerkdiensten te gaan verzorgen. Bovendien zijn er ten gevolge van de coronacrisis ook problemen met de levering van onderdelen. Het is daarom voor hen niet mogelijk om een planning te maken voor de werkzaamheden. Het kan van de ene op de andere dag zover zijn, maar ook nog een week of twee duren, hebben zij aangegeven. De gastvoorgangers voor 21 en 28 juni zijn om deze reden inmiddels afgezegd. Het is jammer voor ons, ook dat we nog geen duidelijkheid kunnen geven over wanneer we weer een vorm van kerkdienst zullen hervatten. Maar het is niet anders.

Dit geeft ons wel mooi de tijd nog even door te sparen om als gemeente het hiervoor benodigde bedrag bij elkaar te brengen... Inmiddels hebben we € 1.625 aan giften mogen ontvangen. Dat is een heel mooi bedrag, alle gevers hartelijk dank hiervoor.

Bij deze wederom de oproep - aan wie dat nog niet gedaan heeft - om bij te dragen aan deze mooie doelstelling voor onze gemeente. Het zou geweldig zijn als we het hele bedrag van € 3.500 bij elkaar zouden kunnen brengen!

Voor het overmaken van uw gift kunt u gebruik maken van bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, **o.v.v. ‘Online kerkdienst’**.

(Dit is een nummer, dat ook voor de eindejaarscollecte wordt gebruikt en u kunt daarom bij het overboeken een waarschuwing krijgen, die u zonder problemen kunt negeren).

### **Wekelijkse openstelling Vredekerk**

Op woensdag 17 juni a.s. zal voor het eerst van 10.00 - 12.00 uur de Vredekerk open zijn, voor wie een kaarsje aan wil steken in onze kaarsenboom, voor wie een gebedsmoment zoekt of voor wie zomaar even wat wil zitten luisteren naar de muziek die klinkt. De predikant zal ook aanwezig en - op afstand - aanspreekbaar zijn. Alles moet uiteraard volgens de geldende regels verlopen: bij de ingang (voordeur) graag de handen ontsmetten, niet onnodig dingen aanraken en in alle gevallen onderling de anderhalve meter afstand aanhouden. Het sanitair zal buiten gebruik zijn. Na een paar weken zullen we evalueren of dit een goed idee is. We hopen uiteraard van wel. Welkom!

### **Afsluiting seizoen van de jeugdclub**

De clubleiding, Wendy Knoops en Joery Huiden, heeft aan het moderamen toestemming gevraagd én gekregen om het clubseizoen weer “echt” (en dus niet digitaal) af te sluiten. Dit jaar niet zoals gebruikelijk met een “bonte avond” met allerlei optredens op het podium, maar met een buitenactiviteit: een spel en een kampvuur. Het doet goed dat

zoiets weer kán en dat er ook enthousiasme is om dit weer vorm te geven. Alles uiteraard volgens de geldende richtlijnen, en met op de achtergrond een bescheiden geschreven “gebruiksplan”, zoals tegenwoordig verplicht is. We hopen op een heerlijke ontspannen avond voor kinderen en leiding!

### **Kleuterkerk**

Op 28 juni a.s. wil de kleuterkerk in “anderhalvemeter opzet” weer bij elkaar komen in de Caroluskerk, onder begeleiding van pastor Wies Sarot. Het zal vooral van de volwassenen vragen om de anderhalve meter afstand goed in acht te houden. Fijn dat er weer iets doorgang kan vinden en dat ook deze vorm van verbondenheid (oecumenisch, tussen de beide kerken, en tussen de verschillende generaties) weer gestalte kan krijgen.

### **Vluchtelingenwerk**

Als gemeente van de Vredekerk weten wij ons ook verbonden met vluchtelingen. Floor Verweij, onze ouderling met vluchtelingenwerk als bijzonder punt van aandacht schrijft ons:

“Door de coronacrisis zijn ook de procedures van vluchtelingen op een laag pitje komen te staan. Door deze vertraging worden vluchtelingen opnieuw op de proef gesteld door toch al te lange wachttijden. Voor sommigen ontstaat daardoor een bijna onhoudbare situatie met als gevolg nog meer psychische klachten. Onze kleermaker Vahid wacht al vanaf vorig jaar mei op de uitspraak van zijn hoger beroep. Dit is onvoorstelbaar en we kunnen hem alleen helpen door hem vaak onze aandacht te geven en hem te laten weten dat we ook in ons gebed hem gedenken. Vahid heeft op eigen initiatief voor de gemeenteleden van de Vredekerk 30 mondkapjes gemaakt. Geheel gratis, het was zijn bijdrage voor de Vredekerk. Ze zagen er erg goed uit en alle mondkapjes hebben inmiddels een bestemming gevonden. Hartelijk dank daarvoor Vahid!

Elke eerste zondag van de maand wordt er een wake gehouden bij de ingang van het detentiecentrum. Wij steken dan die zondag een gedenkkaars aan in de Vredekerk. Door de uitbraak van het coronavirus kon de wake enkele weken geen doorgang vinden. Op dit moment is het weer mogelijk voor een beperkte groep van maximaal 30 personen en daarbij de aanwijzingen van het RIVM in acht nemend. Het was goed om elkaar weer te zien en een signaal te kunnen afgeven voor mensen die gevangen worden gezet omdat ze gevluht zijn. Het gaat veelal om uitgeprocedeerde vluchtelingen.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, dat blijkt uit het onderstaande stukje:

“De secretaris-generaal (SG) van Justitie en Veiligheid heeft op 1 februari 2019 de 'Onderzoekscommissie vermoeden misstand bij de IND' ingesteld na een melding op 20 december 2018 door een medewerker van de IND van een mogelijk misstand bij het beoordelen van en beslissen op bepaalde typen aanvragen om (voortgezette) toelating tot Nederland. Gelet op het belang van een onafhankelijke beoordeling van deze melding is door de SG besloten deze commissie extern aan te zoeken”.

Dat betekent dat er hoogst waarschijnlijk asielaanvragen ten onrechte worden afgewezen en dat die mensen in detentie worden gezet, omdat ze worden opgepakt wanneer ze de illegaliteit verkiezen boven terugkeer naar hun land. Het is daarom extra wrang wanneer je huis en haard hebt verlaten, op zoek naar veiligheid en je vervolgens niet

wordt geloofd door de IND en je daardoor geen kant meer op kunt. Terugkeer is geen optie en kiezen voor de illegaliteit is vaak elke keer je boeltje weer oppakken, op zoek naar een nieuw onderkomen. Vijf gemeenteleden van onze kerk treft dat lot. Laten wij met elkaar in gebed bij hen zijn!”

### Synodevergadering

Op 19 juni a.s. vergadert de synode van onze kerk. Deze vergadering zou al in april plaatsvinden, maar is om bekende redenen verzet. Deze vergadering zal nu op aangepaste en daardoor unieke wijze plaats kunnen vinden. De afgevaardigden verspreiden zich over vier plaatsen (Leeuwarden, Doorn, Utrecht en Tilburg) en zijn via beeld met elkaar verbonden. Er is professionele ondersteuning aanwezig om dit allemaal mogelijk te maken.

Een belangrijk onderwerp in deze vergadering is de behandeling van de zogenaamde “visienota”. In dit stuk wordt een perspectief gewezen voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context: in welke richting wil de Protestantse Kerk zich in de komende jaren ontwikkelen. De nota heeft als titel: “Van U is de toekomst. Ontvankelijk en waakzaam leven van genade”. Het is de bedoeling om de nota na vaststelling toe te sturen aan alle kerkenraden.

Een ander onderwerp is de bespreking van het rapport van de Commissie Werkzaam Vermogen. Zij heeft zich bezonnen op de vraag hoe vermogen dat aan ons is toevertrouwd op verantwoorde wijze kan worden ingezet voor het leven en werk van de kerk. In de krant of in de nieuwsapp hebben jullie er misschien iets van voorbij zien komen onder spectaculaire koppen als “PKN pot tonnen op”? Je moet toch wát schrijven om gelezen te worden. Het blijft evengoed spannend en uitdagend of en hoe de kerk haar gelden in kan zetten om goed de toekomst in te gaan. En te doen wat Jezus zijn leerlingen te doen geeft!



Als afsluiting geef ik jullie graag de woorden mee van Gert Landman, lied 784 uit het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk:

*Samen spelen, zingen, samen komen vieren,  
samen zien en horen, beelden en verhalen,  
samen om te leren, met elkaar te leven,  
samen hier aarde, samen hier op aarde,  
mensen voor elkaar, mensen voor elkaar.”*

In Christus verbonden, groeten wij jullie, namens de kerkenraad,  
ds. Renske Zandstra